

Sintstad Schiedam



2012

SEPS

Stichting Evenementen Promotic Schiedam



Foto's: © Sven van Beek

Programma intocht

Als het allemaal goed gaat op zee, komen Sinterklaas en zijn Pieten op **zaterdag 17 november 2012** aan in Sintstad Schiedam. Lees op deze pagina waar je het beste Sinterklaas en zijn Pieten kan toezingen! **Vergeet ook niet om dit programma uit het boekje te knippen en op de koelkast te hangen!**

LET OP:

Voor alle deelprogramma's geldt:

Kom, als dat kan, te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer.

Wees op tijd, want vol is vol!

1. 11.30 – 13.00 uur: Programma Hoofd/Maasboulevard.

11.30 – 11.50 uur:

Spectaculaire aankomst Pieten vanaf de Nieuwe Waterweg.

Mis dit niet!

Om **12.00 uur** landt de Spanje aan op het Hoofd. Nadat Sint Nicolaas aan wal is gestapt, wordt hij welkom geheten door burgemeester Leemhuis-Stout.

Om uiterlijk **13.00 uur** vertrekt Sint Nicolaas van het Hoofd.

Einde programma

2. 13.15 – 14.30 uur: Programma Nolenslaan

Om **13.30 uur** draait de koets met Sint Nicolaas de Nolenslaan in vanaf de Nieuwe Damlaan. PraatjesPieten gaan vooruit naar het stoppunt (drogisterij Bergem in het midden van de laan). Aankomst ca. **13.45 uur**. De rondgang duurt ten hoogste 20 minuten. Daarna vervolgt de koets zijn weg over de rest van de Nolenslaan. **14.30 uur:**

Einde programma

3. 14.45 – 16.00 uur: Rondrit centrum en programma Stadserf

Om **14.45 uur** hergroeperen de Pieten en de koets zich ter hoogte van de Boterstraat achter het oude stadhuis. Aansluitend vertrekken zij via de Grote Markt en Lange Kerkstraat naar het Stadserf toe. Om **15.00 uur** arriveert Sint Nicolaas op het Stadserf. Om **15.15 uur** volgt de officiële ontvangst door Burgemeester Leemhuis-Stout. NB. Al om **14.30 uur** arriveren de eerste Pieten op het plein. **16.00 uur:**

Einde programma

4. 16.00 – 17.15 uur: Vervolg rondrit centrum via de Broersvest naar het Sinterklaaspaleis op de Hoogstraat/ Programma Sinterklaaspaleis.

16.20 uur: Aankomst op het museumplein. Alle Pieten verzamelen zich voor het plein en vormen een erehaag voor de koets. Om **16.30 uur** wordt het Paleis officieel in gebruik genomen. Kinderen nemen samen met Sint Nicolaas en de Pieten een kijkje in de troonzaal.

Om ca. 17.15 uur is het programma afgelopen.

Madrid 10 oktober

Beste Pim,

Je zult inmiddels wel ERG nieuwsgierig zijn hoe het hier allemaal reilt en zeilt. Toen je hier laatst was, was het wat rommelig allemaal. Nogmaals sorry daarvoor. Nou ja, je wordt er ook niet vrolijk van, als je ziet hoe snel de koers van pepernotenmeel naar beneden gaat! En dan heb ik het nog niet eens over de koers van marsepein!!

Ik krijg er grijze haren van!!! Straks hebben we geen pepernoot meer over.

Overigens hebben we wel gelachen, zeker toen Sint Nicolaas oude herinneringen ging ophalen. Hij heeft nog best een goed geheugen, vind je niet? En dat op zijn leeftijd! Niet aan hem vertellen, dat ik dat vind, hoor. Anders heb ik geen leven meer!

Maar even serieus nu....ik maak me wel zorgen...

Sint Nicolaas zit maar te kijken in zijn oude dagboeken en zo. Afen toe hoor ik hem wat mompelen en dan bladert hij weer verder. Soms zit hij zo maar een beetje voor zich uit te kijken. En dan gaat hij weer verder. Hele stapels boeken liggen op zijn tafel. Maar waar hij nu mee bezig is...geen idee! Aan mij vertelt hij niets! Dat is overigens niets nieuws, maar toch..

Toen jij hier was, heb je nog uitgebreid met hem gesproken. Weet jij hier iets meer van? Je begrijpt toch wel, dat ik me zorgen maak! Er is nog zoveel te regelen, voordat we naar Schiedam kunnen komen. Daar heb ik hem wel bij nodig!

Als je meer weet, zeg het alsjeblieft, want ik weet het niet meer...

Hoor ik je snel?

Hoofdpiet

Beste HoofdPiet,

Het was inderdaad wat rommelig, maar dat mocht de pret om jullie allemaal weer te zien niet drukken. Bovendien kwam ik zo maar onverwacht even langs. Ik vond het overigens weer erg gezellig. Maar ja..dat is het toch altijd nietwaar?

Begrijp ik nou goed, dat je niet voldoende pepernoten mee kunt nemen? Of heb je er aandelen in genomen of zo? Ik snap het niet helemaal, maar dat zal wel aan mij liggen. Alhoewel.....leg het me maar eens uit, als jullie hier zijn. Kun je gelijk mijn tijdelijk kantoor zien. Heel toepasselijke is dat de oude pastorie van de schitterend gerestaureerde Havenkerk aan de Lange Haven. Weet je nog...die mooie kerk met die witte zuilen!

Wat zat Sint Nicolaas op zijn praatstoel, zeg! Wat een verhalen! Geweldig. De tranen stonden in mijn ogen van het lachen!

Hij heeft al wat meegemaakt, als je dat allemaal zo hoort. Maar ja, wat wil je op zijn leeftijd. Overigens moet ik zeggen, dat hij er wel heel erg fit uitziet. Dat moet Hij me maar eens uitleggen, als jullie hier zijn!

Eigenlijk ben JJ nu wel erg nieuwsgierig.....Sint Nicolaas en ik hebben inderdaad iets besproken. Iets wat hij heel graag wil! Maar dat moest eerst goed bekeken worden. Kun je aan Sint Nicolaas zeggen, dat het in orde is? Meer hoeft hij niet te horen.

Ik weet, hoe erg je het vindt, als je niet van alles op de hoogte bent, maar het is even niet anders. Sint Nicolaas wil het nu eenmaal zo. En hem spreek ik niet tegen, dat begrijp je! Dus.....

Nog even geduld!

Hoe moeilijk je dat ook vindt!

Doe je de groeten aan Sint Nicolaas? En nogmaals...het is in orde!

Ik hoor je snel

Groeten

Pim

Beste Pim,

Ik wist wel, dat jullie iets aan het bekokstoven waren samen!
Toen ik aan Sint Nicolaas vertelde, dat het in orde was (WAT HET DAN OOK IS !?), leunde hij tevreden achterover en zei alleen maar... mooi!
Ik wist het wel. En meteen ging hij verder snuffelen in zijn boeken op zoek naar... WEET IK VEEL!
Ik word radeloos van die man.

Zoals ik al zei, moet er nog heel wat gebeuren, voordat we naar Schiedam kunnen komen. Als hij niet komt helpen, weet ik zelfs niet of we wel op tijd zijn!
Kun je nagaan! En hij doet NIETS. Helemaal niets, ja... behalve dan dat gesnuffel in die boeken.

En natuurlijk een lekker plannetje met jou uitbroeden zonder mij te informeren.
Leuk hoor!

Het is ook ieder jaar hetzelfde liedje. En wie kan er dan weer voor zorgen, dat het allemaal in orde komt? Nou...? Ik dus!
Ik denk er hard over om thuis te blijven! Hoef ik ook niets meer te regelen.
Misschien wordt hij dan eens een keer wakker!

En ja... NATUURLIJK ben ik nieuwsgierig!
En radeloos...
En nog veel meer...

Iets anders..De Havenkerk? Dat is toch die kerk, vlakbij ons paleis? Die stond vorig jaar toch nog in de steigers? Ik ben heel benieuwd!

Hoor ik je snel? En vertel dan meteen welk plannetje jullie hebben gesmeed..dat is beter voor mijn gemoedsrust!

Hoofdpiet

Beste Piet,

Ik kan heel goed begrijpen, dat het voor jou lastig werken is op deze manier. Maar zo gaat het toch altijd? Eigenlijk weten we toch niet beter... Natuurlijk laat Sint Nicolaas alles aan jou over. Hij weet, dat het dan wel goed komt. Dat heeft hij mij zelf gezegd! Bovendien vindt hij zelf, dat hij anders toch maar in de weg loopt....

Ik heb nog even contact gehad met Sint Nicolaas om te overleggen.

EN..... Ik zal je vertellen, wat hij van plan is!

De reden, dat hij zo in zijn boeken aan het snuffelen is, dat hij zich extra goed wil voorbereiden op zijn bezoek aan Schiedam. Natuurlijk doet hij dat altijd al, maar dit jaar is heel speciaal voor hem.

Je weet niet half, hoe speciaal! (natuurlijk weet je dat niet, want wij hebben niets gezegd).

Het zit zo....Heel lang geleden (al 400 jaar!) kwam Cornelis Haga, een Schiedammer, bij Sint Nicolaas op bezoek. Dat was nog in de tijd, dat Sint Nicolaas in Turkije woonde, weet je nog? Zij werden hele goede vrienden. Ze hebben menig gezellig avondje samen doorgebracht. Zoiets als wij nu ook steeds doen.. Daarom heeft Sint Nicolaas ook zo'n speciale band met Schiedam.

Hij weet ook, dat er in Schiedam veel mensen wonen, die uit Turkije komen en hij wil graag een bezoek brengen aan zijn oude landgenoten. Liefst meteen, als jullie hier aankomen!

Hij heeft aan mij gevraagd, of dat mogelijk is. Het is op de 17e namelijk al een hele drukke dag, maar dat hoeft jou niet te vertellen!

Ik heb met de Burgemeester overlegd en zij vond het direct een prachtig plan! Sterker nog... ze wil graag met Sint Nicolaas mee! Vandaar, dat ik schreef, dat het in orde was, snap je?

Het programma op de 17e is zo aangepast, dat jullie een bezoek kunnen brengen aan de wijk Nieuwland. Daar wonen namelijk de meeste Turkse mensen. En reken maar..dat wordt een groot feest! Dat verzekert ik je!

We hebben het jou niet meteen verteld, omdat je al zo druk hebt met de voorbereiding.

Zie je wel...Sint Nicolaas houdt wel degelijk rekening met je!

Overigens lopen hier de voorbereidingen voor jullie aankomst naar wens. Hoewel er nog heel wat moet gebeuren, zijn we er klaar voor. Ook het paleis is al helemaal opgeruimd en ingericht!

Zo...nu weet je alles! Het is overigens voor mij wel een opluchting, want ik houd niet graag iets voor jou geheim, dat weet je.

Wees voorzichtig onderweg en ik zie je, volgens plan, op 17 november.

Doe je Sint Nicolaas de groeten van me? En niet boos zijn op hem, want hij bedoelt het altijd goed, toch...?

Pim



irado

I ♥
SINT



mundo
kinderopvang



VERLANGLIJSTJE





Sinterklaaspaleis

Het Sinterklaaspaleis is gevestigd in het Stedelijk Museum Schiedam (Hoogstraat 112). Sinterklaas en zijn Pieten betrekken het paleis tot en met 4 december. Ouders en kinderen zijn van harte welkom om de verschillende kamers te bewonderen. Het Sinterklaaspaleis is tijdens de onderstaande openingstijden GRATIS te bezoeken.

De bakpieten maken in de pepernotenfabriek samen met de bezoekers weer heerlijke pepernoten. In het Pietenverblijf lezen Pieten en Hulppieten voor uit spannende Sint en Piet verhalen. In de troonzaal kunnen kinderen hun verlanglijstje inleveren en de woon- slaap- en werkkamer van de Sint bezoeken. Hier staan het bed, de troon en het bureau met daarop het Grote Boek. Natuurlijk zijn de Sint en een aantal van zijn Pieten zelf ook aanwezig in het Paleis.

Openingstijden Sinterklaaspaleis 2012

Zondagmiddag 18 november 12.00 – 17.00
Woensdagmiddag 21 november 12.00 – 17.00
Vrijdagmiddag 23 november 12.00 – 17.00
Zaterdagmiddag 24 november 12.00 – 17.00
Zondagmiddag 25 november 12.00 – 17.00
Woensdagmiddag 28 november 12.00 – 17.00
Vrijdagmiddag 30 november 12.00 – 17.00
Zaterdagmiddag 1 december 12.00 – 17.00
Zondagmiddag 2 december 12.00 – 17.00



Paleisregels

In het Sinterklaaspaleis is een aantal regels waar kinderen maar ook de Pi-eten zich aan moeten houden.

- In het Sinterklaaspaleis wordt niet gerend, geschreeuwd en gestampt op de trappen.
- Jassen en tassen moeten opgehangen worden in de garderobe en in een kluisje bij de entree.
- Eten en drinken (ook pepernoten en ander strooigoed) alleen in de pepernotenfabriek.
- Ouders en begeleiders zijn mede verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van het bezoek aan het paleis.
- Kinderen mogen niet alleen door het Sinterklaaspaleis lopen.
- Pieten houden ook toezicht op een goed verloop van een bezoek aan het paleis.
- Fotograferen in het Sinterklaaspaleis mag, maar zonder flits.
- Houd rekening met andere bezoekers.
- De kunstwerken in het Sinterklaaspaleis mogen niet worden aangeraakt!
- Mobiele telefoons staan uit.
- De pieten en de hulppieten zullen toezicht houden.

Wij wensen alle kinderen een plezierig bezoek toe!



Kleurwedstrijd

De Sint vindt het erg leuk om elk jaar al jullie mooie kleurplaten en tekeningen te ontvangen. Omdat de Sint zo trots is op alle kunstwerken, heeft hij besloten om dit jaar een kleurwedstrijd te organiseren.

Kleur de kleurplaat op de volgende pagina zo mooi mogelijk in, schrijf je naam en telefoonnummer op de voorkant en lever de kleurplaat in bij het Sinterklaaspaleis voordat de Sint weer aan zijn tocht naar Spanje begint en maak kans op een leuke prijs!

Wanneer je gewonnen hebt, wordt je door een assistent-piet gebeld!



Naam:

Telefoonnummer:



Maak de tekeningen af!





Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Sintspelletje



Contact

www.sintstadschiedam.nl

sintstadschiedam@gmail.com

info@sintstadschiedam.nl

Stichting SEPS

Kees Janse - 06 53 23 27 32

kees.janse@evenementenschiedam.nl

Glazenwasserij **DOZO**

Jack Doejaarden
Prijs opbouw per m²



gemeente
Schiedam

Bolleyn



Kozijnen en bouwmaterialen
Kunststof | Aluminium | Schuifpuien

www.bolleyn.nl



stedelijk
museum
schiedam



bgs

www.bgs-schiedam.nl



RIJNMOND
beeld & geluid



Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Zaal
Beatrix
www.zaalbeatrix.nl

irado



Vreugde **T** tours

ontdekschiedam.nu



SCHIEDAMSCH VASTGOEDHUIJS B.V.
WWW.HODG.NL

PVDM:TECHNIEK

PVDM:THEATERTECHNIEK

PVDM:NL



SEPS
Stichting Evenementen Promotie Schiedam

Pietenmacarena

We kwamen dit jaar weer gezellig in Schiedam aan
Dat is een feest want ze blijven daar niet stil staan
Ze zingenen dansen
En grijpen onze kansen
Let goed op.....doe ons na
En met z'n allen nu de macarena

Refrein:

Eerst de linker en de rechter hand naar voren
Plaats ze dan achter je oren
Dan in je zij en het kontje erbij
't is de macarena
In Schiedam klinkt nu de macarena
Kom overeind en hoola met je bena
Samen dansen wij de macarena
Heeeeeeee de macarena.

We hebben nu pas echt de smaak te pakken
En stop nu met het sjouwen van je zakken
Sta je goed..... ben je klaar
(piet praat nu naar het refrein toe tegen het publiek)

Refrein :

Zie ginds komt de stoomboot in Schiedam weer aan
Hij brengt ons sint nicolaas
Ik zie hem al staan
Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels al heen en alweer

Kom toch ook eens bij mij En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij

Zijn knecht staat te dansen en zingt ons reeds toe
Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe

O lieve sint nicolaas
In Schiedam klinkt nu de macarena
Kom overeind en hoola met je bena
Samen dansen wij de macarena
Heeeeeeeee de macarena

We kunnen allemaal de macarena
Kom dans mee en blijf toch niet stilstaan
In Schiedam.....telkens weer
Dans de macarena nog een keer

2x refrein

In Schiedam klinkt nu de macarena
Kom overeind en hoola met je bena
Samen dansten wij de macarena
Heeeeeeeee de macarena

